

När rättvisan sänker framtiden

SVERIGES VÄLSTÅND byggs av entreprenörer. Utan nyskapare som satsar hela sin personlighet, sin idérikedom, sin kraft och sitt risktagande blir det ingen dynamik. L M Ericsson hette en entreprenör i svensk historia, Ingvar Kamprad är en annan. Nya måste komma, ty vi kan inte vila på gamla lagrar. Och nya kommer. Niklas Zennström heter en, utbildad på

Uppsala universitet. Skype, den excellenta lösningen för att kunna telefonera gratis över Internet, är en av hans skapelser och han är också vd för företaget. Skype såldes nyligen för mångmiljardbelopp till E-bay. Massor har skrivits om Skype i Business Week och annan amerikansk press. Ingenstans nämns att företaget har sitt ursprung i Sverige. Det betecknas som "baserat i Luxemburg". Min patriotiska själ ryser och vill ropa: "Han är en ung och driftig svensk!"

Utän att veta de exakta omständigheterna kan jag gissa varför Luxemburg: ingen entreprenör som bygger ett värde i sitt företag har haft råd med de svenska kapitalskatterna.

Regeringen har på senare tid sagt sig vilja vidta positiva åtgärder för fåmansägarna. Först kom ett fullständigt avskaffande av skatten på arv och gåva – inte den mest angelägna åtgärden, men ändå bra. Sedan kom sänkt kapitalskatt från 30 till 20 procent för fåmansägare som uppfyller vissa villkor, beslutad av riksdagen strax före jul. 20 procent är en internationellt någorlunda konkurrenskraftig nivå på kapitalskatten, om den förenades med avskaffad förmögenhetsskatt. Framsteg, således.

DEN GÅNGNA hösten har jag kommit i närkontakt med nyordningarna, via ett entreprenörsföretag. Det har gett en annan, eller i vart fall kompletterande, bild.

Den avskaffade skatten på arv och gåva betalades med att företagets periodiseringsfonder belades med schablonbeskattning. Tanken med fonderna var att företag skulle kunna spara en del medel för sämre tider, i stället för att skatta för alla vinstmedel genast. Detta är särskilt viktigt för att bygga stabilitet i fåmansföretag. Men den rödgröna majoriteten i riksdagen har sett till att företagen belastas med en fiktiv skatt på de sparade medlen. När företag inte skattar allt genast har de ju i själva verket lånat pengar av staten, lyder det socialistiska argumentet. Staten måste ta ut en ränta på sitt lån. Vips, har den nytti-

ga funktionen av periodiseringsfonderna i praktiken avvecklats. Revisorer ger nu genomgående rådet till företagare att sluta använda fonderna och att rent av genast ta upp till beskattning de medel som avsatts tidigare.

SÄNKNINGEN AV kapitalskatten från 30 till 20 procent betalas till stor del med två andra åtgärder, i propositionen om de så kallade 3:12-reglerna (prop 2005/06:40): Dels avskaffas den hittillsvarande rätten för fåmansföretagare att kunna ta ut en viss liten utdelning utan skatt (som har varit en liten begränsning av dubbelbeskattningen; vinstmedel har redan beskattats med 28 procent i företaget). Dels kräver staten att fåmansföretagare ska ta ut en tjänstebesattad lön på minst 650 000 kronor om året. Annars får de inte utnyttja utrymmet för en kapitalskattesats på 20 procent. Företagets kostnad brutto för en sådan lön blir cirka 860 000 kronor. Företagarens marginalskatt på

denna lön blir 67 procent. Staten lägger beslag på två tredjedelar.

Ingen entreprenör värd namnet vill belasta sitt företag med en sådan hög extra lönekostnad. Han/hon vill bygga

en framtid och ett värde, inte dränera företaget med hög egen lön. Men det är just detta som är det ideologiska problemet för regeringsalliansen. Det uttrycks mycket tydligt i propositionen. Eftersom socialdemokraterna har drivit upp marginalskatten på arbetsinkomst till 57 procent (67 procent brutto), så ska minsann entreprenörer inte komma billigare undan. Att i stället bygga ett värde för framtiden är att smita från skatt!

FÖRETAGARE ÖVER hela Sverige, som borde få ägna sig åt företagande, har denna höst tvingats ägna en orimlig tid åt att tillsammans med revisorer och rådgivare sätta sig in i hur man ska hantera dessa nya skatteregler och hur man ska kunna försvara de belastningar på det egna företaget som de framtvingar.

Socialismen lever. Sveriges framtid dör.



Hans Bergström är docent i statsvetenskap och före detta chefredaktör för Dagens Nyheter. Han bor numera i Florida.

Socialismen lever. Sveriges framtid dör.

Hans Bergström, fd chefredaktör för DN